



**BISDOM
ROTTERDAM**

**Homilie bisschop Van den Hende
Internationale hoogmis, Banneux Notre-Dame
26 mei 2024 (Feest van de H. Drie-eenheid)**

Deuteronomium 4, 32-34.39-40

Romeinen 8, 14-17

Matteüs 28, 16-20

Broeders en zusters, vandaag vieren we hier in Banneux samen de zondags eucharistie. Het feest van de Drie-Ene God. Samen vieren. Dat is op de eerste plaats samen in deze pelgrimskerk. Samen betekent ook samen in onze wereldwijde Kerk, waarin miljoenen gelovigen vandaag samenkomen om Gods woord te horen en het sacrament van de eucharistie te vieren. Samen is zelfs meer dan vandaag alleen. Want we mogen ons ook verbonden weten met alle mensen die ons zijn voorgedaan in het geloof. In het geloof en in het leven van de Heer.

Hier in Banneux voelen we ons heel sterk verbonden met Maria, de Moeder van God. Samen met Maria bidden wij tot God. Samen met Maria luisteren wij naar Gods woord. Samen met Maria komen wij bijeen rond het altaar van de Heer. Zo vieren wij vandaag samen dat we met de Heer verbonden zijn, dankzij Gods liefde. En die band met God hebben wij als een geschenk gekregen. God die ons gemaakt heeft, die ons leven draagt, Hij wil in liefde met ons verbonden zijn.

God, zo vieren wij vandaag, is de Vader die van ons houdt, de Zoon die als mens ons leven heeft gedeeld, de Heilige Geest die ons sterkt en die ons blijft helpen en inspireren.

Broeders en zusters, voor ons als gelovige mensen is die verbondenheid met God een houvast, een steun. En door Jezus mogen wij de Drie-Ene God leren kennen. Jezus, Gods Zoon, spreekt over zijn Vader in de hemel en heeft ons het gebed van het Onze Vader geleerd. En Jezus, Zoon van God die ons leven deelt, heeft ons de Heilige Geest beloofd als helper en als trooster.

Als iemand zich heeft toevertrouwd aan God, de Vader, de Zoon en de Geest, dan is het Maria wel. En vandaag nodigt Maria ons uit om verbonden te zijn met God en met elkaar. De Maagd Maria was de eerste gelovige van het evangelie. En ze sprak haar vertrouwen uit in God. Wanneer de engel bij haar komt om te vragen of zij de Moeder van de Heer wil worden, antwoordt zij in geloof: mij geschiede naar uw woord.

We mogen leren van Maria dat onze band met de Drie-Ene God een geschenk is. Een geschenk dat we met zorg en aandacht mogen bewaren. Onze verbondenheid met de Heer mogen we als fundament van ons leven aannemen. Hier in Banneux is het Maria zelf die laat zien dat zij veel vertrouwen heeft in God. En Maria nodigt ons uit om ook dat vertrouwen te hebben in Gods liefde, ook wanneer wij het moeilijk hebben in ons leven door ziekte, door armoede, door eenzaamheid, door verdriet. Als gelovige vrouw is Maria ook een biddende vrouw, iemand die bidt. Voordat het Pinksteren werd, bad Maria samen met de apostelen om de kracht van de Heilige Geest.

Broeders en zusters, samen zijn we hier om onze verbondenheid met God te vieren. Zouden wij zoals Maria ook zelf de moed hebben om andere mensen uit te nodigen, te

vertrouwen op de Heer? Durven wij op onze beurt ook andere mensen tot leerlingen van Jezus te maken? En blijven we met Maria bidden opdat ook andere mensen de band met God als een rijkdom ontdekken, of misschien wel herontdekken.

Samen met Maria, te beginnen vanaf vandaag, mogen wij blijven bouwen aan onze band met de Heer. En we blijven met Maria bidden voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Ik zou vandaag willen zeggen: geef de moed niet op ook al is uw leven zwaar. Blijf met Maria vertrouwen in geloof en bewaar met haar hulp uw verbondenheid met God, die is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.