



**BISDOM
ROTTERDAM**



Pelgrims van hoop Minipelgrimage in het Heilig Jaar 2025

In 2025 worden we opgeroepen om “pelgrims van hoop” te zijn. De Wereldkerk viert dit jaar een Heilig Jaar. Met het thema “pelgrims van hoop” nodigt paus Franciscus ons uit om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. De paus heeft pelgrims uitgenodigd voor een bedevaart naar Rome, maar ook om het Heilig Jaar lokaal te vieren. Sluit je aan bij de beweging van hoop in het Heilig Jaar en ga op bedevaart in het bisdom Rotterdam.

Op bedevaart in het bisdom Rotterdam

Bezoek in het Heilig Jaar bijvoorbeeld:

- Het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle
<https://www.martelarenavangorcum.nl/>
- De Basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans in Schiedam
<https://www.liduinabasiliek.nl/>
- Maria van Jesse in Delft en de Maria Ommegang in Delft (de zondag tussen 13 en 19 juni)
<https://www.rkdelft.nl/parochieeven/delftse-ommegang-en-gilde-van-onze-lieve-vrouw-van-jesse>
- De Lourdesgrot in Zevenhoven (bijvoorbeeld op 15 augustus Maria Tenhemelopneming)
<https://www.mariakapelvinden.nl/mariakapel-zevenhoven-noordeinde>
- Maria van Haastrecht OLV ter Weghe (feestdag 18 oktober)
https://www.parochedeblijdeboodschap.nl/?p=info&ids=maria_ter_weghe
- OLVrouw van Wilsveen in Nootdorp
<https://www.parochiechristuskoning.nl/nootdorp/onze-parochiekern/weetjes-nu-en-toen>
- OLVrouw van Waddinxveen
<https://www.sintjandd.nl/waddinxveen/>
- Sint Jeroen in Noordwijk
<https://parochiesintmaarten.nl/onze-kerken/noordwijk-sint-jeroen/wie-was-jeroen/>

U kunt uiteraard ook andere plaatsen bezoeken om op bedevaart gaan.

Bij uw bezoek / uw minipelgrimage

1. Luister (of zing samen) de hymne voor het Jubeljaar
2. Bid het gebed voor het Jubeljaar
3. Lees één van de aangereikte teksten om te overwegen
4. Bid voor uw intentie(s)
5. Sluit af met een Onze Vader en een Weesgegroet
6. Gesprekstip voor als u samen op pelgrimage bent:
Wat geeft u hoop? Hoe probeert u hoop door te geven?

Hymne voor het Jubeljaar

Refrein:

*Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.*

1. Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'

Gebed voor het Jubeljaar

Vader in de hemel,
moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,
Jezus Christus, onze broeder,
en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken
door de Heilige Geest,
in ons de zalige hoop doen herleven op de komst
van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.
Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop,
een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede
van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.
Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid.

Amen.

Luister het lied:



Teksten ter overweging

1

In zijn boodschap bij de afkondiging van het Heilig Jaar herinnert paus Franciscus ons er aan, dat wij als christenen de hoop die door het geloof in ons leeft juist moeten doorgeven. Daarom vraagt de paus in beweging te komen om door concrete daden van liefde de hoop te bevorderen in het leven van onze medemens: gevangenen, zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen ("Spes non confundit", nrs. 10-15). Zo kunnen we concreet aan anderen laten zien en laten merken wat de hoop van de liefde van Christus ten diepste in ons leven als gelovige mensen betekent en het verschil maakt.

Bisschop Van den Hende

2

De gestorven en verrezen Jezus is het hart van ons geloof. De heilige Paulus geeft ons, wanneer hij in weinig woorden dit uitspreekt, daarbij slechts vier werkwoorden gebruikend, de "kern" van onze hoop door: "In de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag volgens de Schriften, en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf" (1 Korintiërs 15, 3-5).

Paus Franciscus

3

"Christelijke hoop is gegrond in de zekerheid dat niets of niemand ons ooit kan scheiden van Gods liefde (Romeinen 8, 35.37-39). [...] Deze hoop volhardt te midden van beproevingen: gegrondvest op geloof en gevoed door naastenliefde, stelt ze ons in staat vooruit te gaan in het leven."

Paus Franciscus

4

Het sacrament van boete en verzoening verzekert ons ervan dat God onze zonden uitwist. Hier keren de woorden van de psalm met hun kracht aan troost terug: "Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met Zijn gunst en erbarmen. [...] De Heer is barmhartig en welgezend, lankmoedig en goedertieren. [...] Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergelddt ons niet onze schuld. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is Zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde" (Psalm 103, 3-4.8.10-12)

Paus Franciscus

5

Het oude woord van de profeten herhalend, herinnert het Jubeljaar eraan dat de goederen van de aarde niet bestemd zijn voor weinig bevoorrechten, maar voor allen. Het is noodzakelijk dat allen die rijkdommen bezitten, zich edelmoedig betonen door de broeders en zusters in nood te herkennen.

Paus Franciscus

6

Laten wij op weg naar het Jubeljaar terugkeren naar de Heilige Schrift en deze woorden horen die tot ons zijn gericht: "Ons, vluchtelingen sporen ze krachtig aan ons vast te klampen aan de hoop op het heil. De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan" (Hebreeën 6, 18-20). Het is een krachtige uitnodiging nooit de hoop te verliezen die ons is geschonken, deze stevig vast te houden, een toevlucht vindend in God. Het beeld van het anker is illustratief om de stabiliteit en de zekerheid te begrijpen die wij te midden van de roerige wateren van het leven bezitten, als wij ons toevertrouwen aan de Heer Jezus. De stormen zullen nooit de overhand kunnen krijgen, omdat wij verankerd zijn in de hoop van de genade, die in staat is ons in Christus te doen leven en zonde, angst en dood te overwinnen. Deze hoop, die veel groter is dan alle bevredigingen van

iedere dag en de verbeteringen van levensomstandigheden, doet ons uitstijgen boven de beproevingen en spoort ons aan door te gaan zonder de grootheid van het doel uit het oog te verliezen waartoe wij geroepen zijn: de hemel.

Paus Franciscus

7

De hoop vindt in de Moeder van God de hoogste getuige. In haar zien wij hoe de hoop geen dwaas optimisme is, maar een genadegave in de realiteit van het leven. [...] Maria werd onze Moeder, Moeder van de hoop. Het is niet toevallig dat de volksvroomheid de Heilige Maagd blijft aanroepen als Sterre der Zee, een uitdrukkingvolle titel van de zekere hoop dat in de stormachtige gebeurtenissen van het leven de Moeder Gods ons te hulp komt, ons ondersteunt en ons uitnodigt vertrouwen te hebben en te blijven hopen.

Paus Franciscus

Onze Vader...

Weesgegroet...

Gesprekstip

Bent u samen op pelgrimage? Ga dan eens met uw medepelgrims in gesprek over achtereenvolgens de volgende twee vragen:

- Wat geeft u hoop?
- Hoe probeert u hoop door te geven?