



Heilige Johannes Maria Vianney

(Pastoor van Ars)

patroonheilige van de priesters

GEBED IN HET JAAR VAN DE PRIESTER

Heer God en Vader,
in dit Jaar van de Priester
vragen wij u om in het innerlijk van iedere priester
een edelmoedige herleving op te wekken van de idealen
van volledige overgave aan Christus en Zijn Kerk,
die het denken en handelen
van de heilige Pastoor van Ars bepaalden.

Met zijn vurige gebedsleven
en zijn hartstochtelijke liefde tot de gekruisigde Jezus
voedde Johannes Maria Vianney zijn dagelijkse
onvoorwaardelijke overgave aan God en aan de Kerk.
Moge zijn voorbeeld de priesters bewegen
tot dat getuigenis van eenheid met de bisschop,
met elkaar en met de leken,
dat vandaag even nodig is als altijd.
Wij bidden dat de priesters,
op wie Christus zo zeer rekent,
naar het voorbeeld van de heilige Pastoor van Ars,
in de wereld van vandaag
Zijn boden van hoop, van verzoening en van vrede zijn.

Wij bidden hier om *(zelf intentie invullen)*
op voorspraak van de heilige Pastoor van Ars
en in de naam van Jezus onze Heer. Amen.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...
Heilige Johannes Maria Vianney, bid voor ons.

Johannes Maria Vianney, ook wel genoemd de Pastoor van Ars, werd op 8 mei 1786 in Dardilly (Frankrijk) geboren en in 1815 tot priester gewijd. In 1818 werd hij benoemd tot pastoor van Ars-sur-Formans. Daar wist hij gedurende 41 jaar door zijn preken, vroomheid, zijn bekommernis om de armen en zijn roep van heiligheid velen tot geloof en boetvaardigheid op te roepen. Van heinde en verre kwamen mensen om bij hem te biechten, een gunst of raad te vragen. Na een leven van boete en gebed, zonder ook maar zijn dagelijkse taken als priester en pastoor te verwaarlozen, overleed hij in Ars op 4 augustus 1859. Zijn nog volledig in tact zijnde stoffelijk overschot ligt aldaar opgebaard in de basiliek. In 1905 werd hij zalig verklaard en in 1925 werd hij door paus Pius XI heiligverklaard. De liturgische gedachtenis van de heilige pastoor van Ars is op 4 augustus. Paus Benedictus XVI benoemde hem op 19 juni 2009, bij gelegenheid van het Jaar van de Priester, tot patroonheilige van alle priesters.

