



Illustratie: Merel van Lamoën

Korte toelichting bij de kleurplaat

Op de kleurplaat zijn verschillende dingen te zien. Wilt u de kinderen er iets over vertellen? Lees dan hieronder verder en leg in uw eigen woorden uit wat er te zien is op de kleurplaat.

Een kerkgebouw in de buurt van andere huizen

Een parochie is de aanwezigheid van de Kerk te midden van de huizen van de mensen. De Kerk leeft mee met de mensen op de plek waar zij leven, wonen, werken.

Open deuren: een komen en gaan van verschillende generaties

De mensen die samen de parochie vormen, zijn geroepen tot gemeenschap: ze zijn samen op weg met Jezus én met elkaar. Op die manier laten ze zien hoe alle mensen geroepen zijn tot gemeenschap: “Kortom, om het huis te zijn dat voor allen openstaat en dat ten dienste van allen staat” (paus Johannes Paulus II, *Christifideles Laici* 27). De deuren van de kerk staan open en het is een komen en gaan van jong en oud. De kerkgangers, die Jezus hebben leren kennen, mogen Hem niet voor zichzelf houden. Ze mogen én moeten veel doen om anderen in woord en daad over Jezus te vertellen, zoals de mensen die niet meer in Jezus geloven en de mensen die Hem nog helemaal niet kennen.

Drie kerkramen: kruis, hostieschaal, hart

De drie ramen brengen de drievoudige zending tot uitdrukking, die Jezus Christus aan zijn Kerk heeft toevertrouwd: (1) Het teken van het kruis in het eerste raam verbeeldt de opdracht om te getuigen van Christus in woord en verkondiging; (2) De schaal met de hostie in het tweede raam verwijst naar de opdracht om de liturgie en de sacramenten te vieren, met name de eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven; (3) Het hart in het derde raam is symbool van de opdracht tot naastenliefde uit liefde voor Christus.

Een grote boom met een vogelnestje

We worden geroepen om een netwerk van liefde te zijn om in Christus' Naam te kunnen bouwen aan een beschaving van liefde, die ten diepste te maken heeft met het Koninkrijk van God. De grote boom verwijst naar dat Rijk dat in ons midden mag groeien. Jezus zegt in het evangelie volgens Marcus: “Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijks Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en krijgt grote takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen” (Marcus 4, 30-32).

Het kruis op de kerk

Buiten op de kerk is het kruis zichtbaar voor alle mensen. “Het geloof is een goed voor allen, het is een gemeenschappelijk goed, zijn licht verlicht niet alleen het innerlijk van de Kerk, en dient niet alleen om een eeuwige stad in het hiernamaals te bouwen; het helpt ons onze samenlevingen op te bouwen opdat zij op weg gaan naar een toekomst van hoop” (paus Franciscus, *Lumen Fidei* 51).

We worden geroepen om samen de weg van het evangelie te gaan. Paus Franciscus: “de weg van de synodaliteit (= het samen op weg gaan) is de weg die God van de Kerk van het derde millennium verwacht” (*Toespraak bij 50ste verjaardag van bisschoppensynode*).

