



Het verhaal van de bloemen

Brielle is een oude stad in het zuidwesten van Nederland. Daar staat een bijzondere kerk. Meestal zijn kerken het hele jaar open. Maar deze niet. Deze kerk gaat in het voorjaar open en elk najaar weer dicht voor de winter. Als hij open is, gaan mensen er naartoe om op bedevaart te gaan. Dat wil zeggen dat ze naar deze bijzondere plek toe reizen om te bidden. Als je in de bedevaartkerk in Brielle bent, zie je vóór in de kerk een groot kruis met daar omheen een bijzondere versiering. Het zijn bloemen. Die bloemen vertellen een verhaal.



1. Passiebloemen

De bloemen die je ziet, heten passiebloemen. Ze zijn zo genoemd, omdat mensen ze vonden lijken op Jezus aan het kruis. Als je goed kijkt naar de passiebloem dan kun je zien dat die een soort kroon heeft, zoals Jezus aan het kruis een doornenkroon heeft. De bloemen hebben drie stampers, zoals Jezus aan het kruis drie spijkers door zijn handen (twee spijkers) en voeten (één spijker) heeft. Maar waarom heten ze dan 'passiebloemen'? Als mensen in de kerk praten over Jezus' lijden, zeggen ze met een oud woord ook wel: zijn passie. Tegenwoordig bedoelen mensen vaak iets anders met 'passie'. Dan betekent het zoiets als: met veel liefde. Dat is ook een goede uitleg. Want er is geen grotere liefde dan die van Jezus aan het kruis.

2. Negentien stuks

Als je goed telt, kun je zien dat het negentien bloemen zijn. Dat komt, omdat op de plek waar nu de bedevaartkerk staat negentien mannen om het leven kwamen door geweld. Het waren priesters en broeders (kloosterlingen). Zij werden gedood omdat ze trouw bleven aan hun katholieke geloof in de eucharistie en omdat ze trouw bleven aan de paus. Dat was in 1572.

3. Met elkaar verbonden

De bloemen zijn allemaal met elkaar verbonden. Dat is omdat de negentien mannen het katholieke geloof deelden. Ze waren samen en hebben elkaar bemoedigd en getroost toen ze met geweld te maken kregen en pijn leden.

Kleur je mee?

Op de voorkant van dit papier staan drie passiebloemen. Je kunt ze inkleuren. Daarna kun je jouw kleurplaat naast die van een ander leggen. Zo kun je samen één groot veld met bloemen maken. Want geloven doe je niet in je eentje!

Maak een foto van het bloemenveld dat je samen hebt gemaakt. Stuur je foto naar bureau@bisdomrotterdam.nl met jullie namen en één adres. Dan ontvang je een cadeautje van de bedevaartkerk.

Brielle is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam.

