



**Homilie bisschop Van den Hende
Romebedevaart in het Heilig Jaar
Kapel Casa La Salle, Rome
27 april 2025**

Handelingen 5, 12-16

Apokalyps 1, 9-11a.12-13.17-19

Johannes 20, 19-31

Broeders en zusters, in het evangelie van vandaag komt het woord 'geloof' of 'geloven' meerdere keren voor. Het is duidelijk dat het een belangrijk woord is in het evangelie van Johannes: geloof en geloven. Niet zomaar iets, maar geloof in de levende persoon die Jezus is. Als u het evangelie van Johannes zou doorbladeren, dan zou u kunnen lezen op veel momenten wanneer Johannes een wonder vertelt, dat een teken is van Jezus' liefde, dat hij steeds zijn verhaal afsluit met te zeggen: en zij die het zagen geloofden in Hem.

De evangelist Johannes schrijft over Jezus met de bedoeling om ons tot geloof te brengen. Er staat zelfs aan het einde van het evangelie: ik heb al deze dingen opgetekend, opdat u moogt geloven dat Jezus de Christus is de Zoon van God en door te geloven eeuwig leven hebben (Johannes 20, 31).

Geloven in Jezus, geloven in God heeft alles te maken met onze eindbestemming bij God. We zijn onderweg als pelgrims van hoop en ook de komende dagen zullen we dat meerdere keren horen. Maar uiteindelijk is onze bestemming niet hier op aarde. We horen hier woorden van eeuwig leven, we vieren de eucharistie, opdat we onderweg naar de Heer steeds gevoed worden met zijn gaven. En dat ons geloof mag groeien, soms tegen twijfel en verdrukking in.

Geloof is niet alleen iets van onszelf, dat wij een groot vertrouwen hebben in God, dat wij openstaan voor zijn gaven. Geloven is ook een geschenk van God zelf. Hij bereidt ons hart voor om ontvankelijk te zijn voor zijn blijde boodschap. Zeker deze dagen dat wij op een pelgrimstocht zijn, mogen we naast onze oren ook ons hart openen, om steeds opnieuw de hoop te ontvangen die Christus zelf is. Toen Jezus stierf aan het kruis was alle hoop verdwenen. De leerlingen waren verdrietig en zelfs bang. Ze hebben Jezus nog in het graf gelegd, omdat ze Hem alle eer wilden bewijzen. Toen een grote steen ervoor gerold. En het was duidelijk: hun hoop was in de grond geslagen.

Wat is het dan geweldig dat ze op paasmorgen opnieuw mogen horen: het graf is leeg, de Heer leeft. De angst is niet meteen weg en hun twijfel is ook niet meteen verdwenen. Maar als ze Jezus ontmoeten, als ze Hem zien, dan groeit in hen opnieuw de hoop en het geloof. Vandaag horen we dat. Jezus komt binnen. De leerlingen waren nog steeds bang. De ramen en de deuren waren dicht uit vrees dat ze ook zouden worden opgepakt en misschien net als Hij wel gekruisigd.

Maar Jezus komt bij hen. De verrezen Heer kan ook door gesloten deuren binnenkomen. De verrezen Heer kan zelfs in een gesloten hart openingen maken. Eerst geloven zij hun ogen niet. Als ze dan in de handen en voeten en zijde de wonden van het kruis zien, dan weten ze het zeker. Hij die aan het kruis hing, onze Heer, is dezelfde als die nu voor ons staat. Hun twijfel maakt plaats voor hoop, hun angst maakt plaats voor geloof. Thomas is er niet

bij, maar een week later mag hij de Heer ook zien en zelfs de wonden aanraken. En daarna zegt Jezus: zalig zij die niet zien, en toch geloven.

De Heer niet zien en toch geloven, de Heer niet kunnen vastpakken, maar wel op Hem vertrouwen. Dat is eigenlijk de boodschap aan ieder van ons. Geloven en vertrouwen op God is op de eerste plaats je hart openen voor zijn liefde en zijn leven, je hart openen voor het getuigenis van het evangelie. En dan tegen de Heer zeggen: Heer, maak mijn vertrouwen in U groter en sterker, dat ik ook anderen mag brengen bij uw blijde boodschap.

Vandaag vieren wij het paasfeest en we mogen de Heer danken voor het geschenk van het geloof. En er zuinig op zijn, steeds weer bidden, steeds weer in het evangelie lezen en vragen om kracht. En niet alleen, maar ook samen. De Kerk heeft de Heer ons gegeven om ook als gemeenschap het geloof te kunnen vieren en te kunnen versterken. Moge dat deze dagen gebeuren met ons geloof en ons vertrouwen in God. Ondanks wat in onze wereld gebeurt, wat vaker lijkt op dood en verderf, op haat en strijd, mogen wij geloven dat de liefde van God en het volgehouden dienen van elkaar in navolging van de Heer (cf. Johannes 13, 15), sterker is dan alle kwaad, groter is dan alle zonden. Het houdt de weg open naar eeuwig leven. Amen.