



**BISDOM
ROTTERDAM**

**Homilie bisschop Van den Hende
Eucharistieviering bij ontvangst relieken H. Bernadette, HH. Laurentius en Elisabeth
kathedraal, Rotterdam
12 april 2024**

Handelingen 5, 34-42
Johannes 6, 1-15

Broeders en zusters, wat zijn we een internationale Kerk. Een Kerk met één geloof, maar vele talen en culturen. Een Kerk met één Heer Jezus die voor alle mensen zijn liefde wil laten zien. En vanavond als internationale Kerk mogen wij horen dat Jezus alle mensen wil voeden. We horen in het evangelie dat Hij een hele menigte mensen heeft verzameld. Ze hebben naar Hem geluisterd. Ze hebben naar Hem gekeken. En ze konden de liefde zien op zijn gezicht. Aan het eind van de dag wil de Heer ze niet zomaar wegsturen. Dat was misschien wel het idee van de apostelen: laat ze zelf maar wat te eten zoeken. Nee, Jezus wil hen voeden. En met het kleine beetje dat er is, vijf broden en twee vissen, weet Hij zoveel voedsel aan te bieden dat allen werkelijk voldoende kunnen eten.

De vermenigvuldiging van het voedsel is niet zomaar om de show te stelen. Is niet zomaar om alle mensen in bewondering naar Hem te doen kijken. Maar het is, omdat Hij daarmee laat zien dat de liefde van God, ja dat de overvloed van Gods liefde voor alle mensen bestemd is. Natuurlijk als de Heer dat voor ons doet en als dat zijn bedoeling is, de liefde van de Heer gaat uit naar alle mensen, dan betekent dat niet dat het dan zomaar automatisch gaat. Als mensen hun hart dicht houden, als mensen hun hart sluiten voor de liefde van God, dan zal Hij onze vrijheid respecteren. Maar misschien wel proberen om langzaam toch een beetje meer ons hart open te maken.

Het gaat niet vanzelf. We horen het ook in de eerste lezing. Dat de apostelen en alle mensen die Jezus willen volgen na zijn verrijzenis nog steeds een moeilijke tijd hebben. Ze worden vervolgd. Ze mogen niet over Jezus praten. Ze worden gevangengezet. Maar de overheden durven ook niet alles met die leerlingen te doen. En ze denken: misschien bloedt het vanzelf wel dood. Die Jezus stierf aan het kruis en als we ze gewoon een tijdje hun gang laten gaan is waarschijnlijk ook hun enthousiasme wel over. En dan horen we nooit meer iets van die Jezus. Die zien we nooit meer terug.

Maar, broeders en zusters, ondanks dat het volgen van de Heer moeilijk is en ondanks dat iedereen zijn hart zelf in vrijheid moet openen, begint dat evangelie zich toch te verspreiden. En begint de naam van Jezus zich toch in steeds meer harten te laten horen om tot geloof te komen.

En zo zijn we als christenen al meer dan 2000 jaar onderweg. En was het eerst een klein groepje daar bij de Middellandse Zee, een klein groepje in Jeruzalem, inmiddels zijn we als christenen over de hele wereld verspreid. Dat betekent niet op de eerste plaats dat we trots moeten zijn van: kijk eens, we zijn overal te vinden. Maar we zouden wel kunnen zeggen: kijk eens hoe ver die liefde van God gekomen is in al die harten van al die mensen. Maar je moet je hart natuurlijk wel openen in antwoord op de uitnodiging van de Heer.

Maria, de moeder van Jezus, heeft ook na Jezus' dood en verrijzenis steeds opnieuw met haar gebed de groei van de Kerk ondersteund. En op heel veel plekken is zij in de loop van

de geschiedenis naar de mensen toe gekomen. Is ze aan mensen verschenen. En het waren niet op de eerste plaats altijd de machtige mensen die koning waren, niet de grote mensen die altijd aan het woord zijn. Het zijn veel kleine onbekende mensen, die door de Maagd Maria gevraagd worden om de boodschap van Jezus te verspreiden. En zo iemand was Bernadette.

Het beeld van Bernadette staat hier voor in de kerk. Ze is uitgebeeld zoals ze was toen ze eenmaal kloosterzuster was geworden. Maar voordat ze dat werd, was ze in het eenvoudige dorp Lourdes in een arm gezin geboren. Een arm gezin, waar het zo arm was dat ze nauwelijks een plek hadden om te wonen. Er was in het stadje een afgekeurde gevangenis. Een kamer van vier bij vier met tralies voor de ramen. Die gevangenis was afgekeurd, omdat het te vochtig was, omdat er kakkerlakken zaten en omdat je er ziek van werd. En daar ging Bernadette met haar familie wonen. Want ze hadden niks anders. En Bernadette, die zwakke longen had, ging er steeds meer van hoesten. Ze werd steeds ook kwetsbaarder. Ze had bovendien geen kans om naar school te gaan. Lezen en schrijven, dat kon ze nauwelijks.

Bernadette had wel een goed geheugen en een groot hart om veel gebeden uit het hoofd, uit het hart te kunnen zeggen. En als ze op een dag met andere kinderen takken aan het verzamelen is die in de rivier komen aandrijven, halen ze die takken uit de rivier en binden die aan elkaar om ze als bosje brandhout te kunnen verkopen. Daarmee konden de kinderen nog iets bijverdienen voor hun familie. En terwijl ze aan het takken verzamelen zijn bij de rivier, bij de grot, heeft Maria haar eerste verschijning voor Bernadette. Bernadette ziet een mooie dame, zoals ze zegt. In het wit. Maar ze weet niet meteen dat het Maria is. Pas later, want Maria verschijnt maar liefst achttien keer, wordt haar steeds duidelijker met wie zij te maken heeft. Op een gegeven moment zegt de mooie dame tegen Bernadette: ik ben de onbevleete. En dat zei ze niet in het Nederlands. Ook niet in het Latijn, zelfs niet in het Frans. Maar in de enige taal die Bernadette verstond. Het plaatselijke dialect, een Baskische variant aan de voet van de Pyreneeën. Ik ben de onbevleete ontvangenis. En de pastoor begreep over wie het ging. Dat is Maria, want die is zonder zonde geboren. Die is zo voorbereid op haar taak als moeder van Jezus dat ze in de schoot van haar moeder zonder zonde werd ontvangen: onbevleete.

Maria, die de boodschap van Jezus' liefde verder brengt, vertelt geen andere dingen dan het evangelie. Ze is niet voor zichzelf begonnen. Nee, voor Maria is het altijd Jezus. Maria zegt tegen Bernadette: bid veel. Je zult misschien niet altijd heel diep bidden en helemaal geconcentreerd. Maar als je veel bidt, zitten er allicht ook gebeden tussen die wel met heel je hart gebeuren. Als je veel bidt, zal God ook je schamele bidden ontvangen en er iets van maken, omdat jij je richt op God zelf. Het tweede is: bekeer je. Maak ruimte in je hart voor het evangelie. Maak ruimte in je hart voor de liefde van God. En ten derde: vraag vergeving voor je zonden. De barmhartigheid van God.”

Veel bidden, je zonden belijden en vertrouwen op de barmhartigheid van God. Dat is wat Maria aan Bernadette heeft gezegd, in eenvoudige woorden. En dat is dezelfde liefde die Jezus laat zien als Hij duizenden mensen te eten geeft.

Dear brothers and sisters. We are really an international church gathered here, in Rotterdam. We represent many languages and different cultures. But we have all together the language of our faith, the words of our Lord, the message of Mary the Mother of God.

Bernadette was a very modest girl from a very poor family. She is the one who had the honor to receive the message of Mary. And her very simple message was able to open many hearts, of children as well as of adults. Not only in her village, but throughout the world in the church. Today we are here, and in our midst we have the relic of Bernadette. She was buried in Nevers, not far away from Lourdes, in the monastery where she died.

There you can find her body in a very special coffin, and many people go there to visit her, to venerate her testimony and to thank the Lord for His goodness for all of us.

Today, Bernadette has come to us. A small relic from her body is in our midst, so we are close to her. And she asks us also today to open our hearts for the love of God. To listen to Mary, who has come to give us this message of the gospel. And to focus every day of our life again on God. After this Mass, we will leave the Church and we will make a procession. As a sign of our faith. To show the movement of Christ. That was in the beginning very difficult and nowadays, in many parts of the world, still is difficult. Persecution, martyrdom and death because of the love for Jesus. But when we are outside, we show our love as a community, and we show also that we will follow the message of Mary, the gospel of our Lord. With a small light. Most probably not all these lights will remain till the end because it's windy outside. But then remember well: this fire of faith may continue in our hearts. It may help us to remain faithful to Christ. To be a member of his worldwide Church, called to proclaim the good news to all the people of goodwill.

We thank Mother Mary for her message in the name of her Son Jesus Christ. We thank Saint Bernadette for her testimony and her very faithful dedication to the message of the Lord.

May we as well keep this message alive in our words, in our actions, in our community, in our world. May the Lord's love reach ever more people and make an end to war and hatred. Because Christ is our Savior. He is our future, our way to eternal life. Amen.