

Gebed tot de Herder

Mijn weg, Heer, leg ik in Uw handen.

Die zachte uitnodiging,
ik weet niet waar dat toe leidt,
maar ik kan er niet omheen.

U ziet mij beter dan ik mezelf zie.

Daarom durf ik het aan,
ondanks mijn angst en twijfel.

U bent het hart van mijn gebed,
scherp mijn oren voor Uw stem.

Verbind mij met Uw Kerk
en met de mensen om mij heen.

Sterk mijn vertrouwen
en doe mij steeds meer zien
hoe U zich toewendt naar mij,
zoals ik mij buig voor U.

Meer informatie?

Bisdom Rotterdam

Centrum Vronesteyn helpt je om
je roeping als priester of diaken te
onderzoeken.

Contact:

Rector drs. W.P.L. Broeders
Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg
tel.: 070 3873804 / 06 27140117
e-mail: [priesteropleiding@
bisdomrotterdam.nl](mailto:priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl)
www.vronesteyn.nl

Huis van de Roeping

Het *Huis van de Roeping* helpt
om je religieuze roeping te
onderzoeken.

Contact:

Huis van de Roeping – KNR
tel.: 073 6921314
e-mail: roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl

BID TOT DE HERDER



ROEPINGENZONDAG

12 MEI 2019

Bid tot de Herder!

Paus Franciscus schreef in zijn boodschap dat bij de eerste leerlingen aan het Meer van Galilea het Evangelie spreekt van een ontmoeting: “Jezus komt langs, ziet de vissers, en loopt op ze af... Hetzelfde gebeurde toen we de persoon ontmoetten met wie we wilden trouwen, of toen we ons voor het eerst aangetrokken voelden tot het gewijde leven: we werden verrast door een ontmoeting en zagen de belofte van een vreugde die ons leven tot vervulling kan brengen.” Jezus deed de vissers die dag de belofte: “Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt” (Marcus 1, 17).

In het jaar 2019, het Jaar van de Roepingen, staan wij stil bij de roeping die we van de Heer hebben ontvangen, als gemeenschap en persoonlijk.

“De roepstem van de Heer is een initiatief van God uit liefde voor ons, waarbij Hij ons opzoekt en uitnodigt om onderdeel te worden van een grote onderneming. Hij opent voor onze ogen de horizon van een grotere zee en een overvloedige vangst.” En ook: “Elke roeping is een oproep om niet aan wal te blijven staan, de netten in de hand, maar Jezus te volgen op de weg die Hij voor ons heeft uitgezet, voor ons eigen geluk en voor het welzijn van de mensen om ons heen.” (Paus Franciscus)

Bijzonder bij gelegenheid van Roepingenzondag in dit Jaar van de Roepingen mogen wij samen bidden, dat de Heer de Kerk van Rotterdam mag zegenen met mensen die als priester of diaken mogen getuigen van Gods liefde voor mensen. Bidt U met ons mee?

Gebed om Roepingen

Almachtige God en Vader,
wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon,
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van uw barmhartigheid.

Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,
die geroepen is het Evangelie te verkondigen,
te bouwen aan een beschaving van liefde.

Wij bidden U:
geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw barmhartigheid,
geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.

Door Christus onze Heer.

Amen.